

Benny, lykken og bordtennis

Onsdag den 24. oktober 2018 i Gladsaxe

”Lykken er ikke det værste vi har”, som Benny Andersen skrev. Men bordtennis er nu heller ikke så ringe. I Gladsaxe Bordtennisklubs lokale blev det dokumenteret, at kultur og bordtennis ikke er hinandens modsætninger, da 34 friske BAT60+ bordtennisspillere for et par uger siden satte hinanden stævne.

I to timer blev der spillet doubler for sjov. Doublekonstellationer blev sat sammen efter tilfældighedsprincippet, således at spillerne, der kom fra forskellige klubber og derfor ikke kendte hinandens styrker og svagheder, fik mange sjove kampe.



Så blev det alvor

Efter de første fire doublekampe satte BAT60+ instruktør og én af initiativtagerne til BAT60+, Gert Jørgensen, konstellationerne sammen på baggrund af de indbyrdes resultater, således at kampene også fik en slags sportslig berettigelse.

- I virkeligheden betød det ikke så meget, for alle var indstillet på, at det bare skulle være 'for sjov'. Og sjovt og hyggeligt – det var det, fortæller Jette Paulisen, BAT60+ spiller fra Brønshøj Bordtennisklub.

Frokost og Svante

Efter frokosten, som Gladsaxes BAT 60+’ere stod for, blev der bl.a. sunget om ”Nina der var gået i bad, mens jeg spiste ostemad”. Om der også blev serveret ostemadder fortæller historien intet om, men den danske digter, lyriker, forfatter, komponist og pianist Benny Andersen, som døde den 16. august i år, blev hyldet på flotteste vis.

- Vi hørte en af samtalerne mellem Svante og Benny fra Svantes Viser, der blev læst digte op, fortalt anekdoter og historier om Benny, men højdepunktet var nok, da Gert Jørgensen læste novellen "Tarzan; Staten; Køleskabe", fortæller Jette Paulisen, og tilføjer, at det især var ustyrligt morsomt at forestille sig den knibe, Gert havde bragt sig selv i ved ikke at have læst novellen først.

Ifølge Gert Jørgensen havde han dog i 1972 læst historien op for en 8. klasse. Fra alle deltagerne blev der udtrykt stor tilfredshed med arrangementet som sluttede kl. ca. 15. Der var stor ros til Gert Jørgensen for hans initiativ med at bringe kulturen sammen med bordtennisporten, ligesom der var tak til Gladsaxe bordtennisklub for logi og det praktisk arbejde omkring arrangementet.

- Vi glæder os til flere arrangementer af denne slags, hvor vores fælles interesse for bordtennis bliver kombineret med hygge og samvær omkring andet end kampene med bat og bold, slutter Jette Paulisen.

Af Per Frederiksen